



רק האהבה תישאר !

1 - הטבע האנושי, ואת הכנסייה

1 - 2 - הלידה של אחד כנסייה

הכנסייה ב היוונית משמעות "ecclesias" אינה בניין אלא קבוצה של אנשים ביחד על רוחני משותף יהיה. לכן, אנו מוצאים "הכנסיות" ביצוע פולחן לכל צורה של ל "אלוהיות" נחשב מעולה על ידי הגיבורים עצמם. הם פוגשים לצורך סגידה או פשוט לטפל בבקשות, תפילות בצורות שונות יצורים אלה נחשבים מעולים לרוחניים או פיזי, לקבל את היתרונות שלהם לטובתם.

ברור כי כל צורה של עבודת אלילים ואמונות תפלות קיימת בשדה מופשט כמו יכולה להיות רוחניות. במסגרת המגבלות שהיא חוותה טובה בשבילו, שמקורו מ זה מישות, אז כל אחד מנסה לשכנע אחרים, ואחרים ללכת בעקבות הערכים האישיים שלו, לפחד לאבד את זהותו שלו. אלה הם בדרך כלל פשוטים הערכים שהתקבלו הפמליה קרוב, מסורות, או תודעה קולקטיבית לפעמים נולד הטרואמה הקולקטיבית כגון 11 בספטמבר 2001 עבור ארה ב.

בשלב זה של השתקפות, אנחנו יכולים להתפתות לקחת בחשבון שכל צורה של הכנסייה היא ראויה לגינוי באוטופיה שלו ואת חוסר ריאליזם, כמו זה נשאר נכון עבור רבים. זה אולם היה להתעלם הטבע שלנו, שנבנה מהמוח לגוף ולא לגוף הנפש, כאשר אנחנו

מתעסקים עם זה בפיתוח של הנושא "מדע ואמונה" או ב " כל החיים הם תולדה של "ידע", ו לא מ החומר. "

ב שגיאה שלו, ו את חלקו של האמת, כל אדם מכובד, ואף אחד לא מחזיק עד היום את האמת המוחלטת, אבל ישנם הרבה רבים אשר תשתמש בשם האל לשווא. יש אנשים יותר משוכנע יותר מאחרים, או אפילו, משכנע יותר. הקיצוניות הללו קיימים, בין אם זה שלילתה של אלוהים כמו במקרה של 'כנסיית' קרל מרקס ניסה לגדל את המימד האנושי ב הממד של האל, או הקיצוניות של כל צורה של פונדמנטליזם דתי אנו רואים כל-כך פורה בעולם היום. ובכל זאת יש לנו מגוון בלתי ניתן לחישוב של ניסויים באופן אינטואיטיבי מנחה אותנו לכיוון את טבעו האמיתי של אלוהים, ההיגיון שבו איזון ואהבה, שבו בהיגיון פחד נעלם מעצמו על ידי את עצמה. זה מה שאנחנו צריכים להיראות, ו זה אשר חיי ב נמדד כך הכנסייה, לראות את כנסיית האלוהים.

הכנסייה של אלוהים, את זה אנחנו יכולים לכתוב עם הון (ה), אינה קיימת כישות ידועה על פני כדור הארץ, אבל כל אחד, ב ביושר האישי שלו יכול להשתייך פחות או יותר. ברור שהכנסייה זו מורכבת מאנשים המצורפים כדי להפוך למות בהם ממדיהם הראשוניים הבשרים, לכן מ חטא, אבל איך? האם זה הופך אותם פשוט נעלמים בעיניהם של אחרים? האם זה מכבד את הכללים שגם יודעים איך להגיש את קבוצות מסוימות של בעלי חיים, באימונים מגבילים יותר ויותר? האם זה הלקאה עצמית גוף החיה שלנו, ו על ידי אילוצי פיזית, נפשית או רוחנית? האם להיפך, על ידי ליברליזם בלתי מרוסן נותן לאדם את הזכות לחזור לאינסטינקטים הנמוך יותר שלו?

אם המניע האמיתי שלנו הוא לפעול על פי אלוהים, המחקר שלנו לא צריך להיות נראה פשוט טוב בעיני גברים על ידי הרשאות פזיזות, או סתם הרבה אנשים עוקבים אחרינו. אנחנו צריכים להיפך, אנחנו אוהבים אחד את השני מעבר חילוקי דעות, ומעבר לטעויות שאנחנו יכולים להיות צופים באחר, תוך שמירה הגישה הנכונה עורך דינו

לפני אלוהים שלנו, ולא שלה מאשימו. אנחנו ולכן חייבים להתקשר
מלכודת " מלכודת", ולא להסכים עם המלכודת הזאת, כמו תאונה,
שגיאה אנושית, שעלינו לקבל, ללא אולם מתעב את האדם נפל
למלכודת הזאת. זוהי המלכודת של הומניזם כי שרוצה להיות מאוזנת
ללא עזרתו של אלוהים, משום, אם ראייה אנושי שזה אולי נראה
טוב, משום סובלני, היא מובילה בהכרח לנענים של השגיאה פחות או
יותר רמה, ל קיבלתי גבר ב שגיאה, אז אלוהים רוצה למגר את
השגיאות ב רוח האדם, שיביא לו את השלמות ואת השפע של הלב
שיווי משקל מרצון. כמובן, זהו ללא ספק את ההפך.
אז יש לנו אם אנחנו רוצים להודות בכך, אחד דוגמא, ו אחד היחיד :
[זה של ישו.](#)